

**Lyngby den 20. oktober 2024.**

Kære alle

Nu varer det ikke så længe før vi skal på Hyttetur til Sverige – og vi glæder os helt vildt.

Vi kører fra Fuglsanggårdsskolen fredag d. 1. november kl. 16.00- kom i god tid!

Vi er hjemme igen søndag d. 3. november omkring kl.14:00.

I kan købe slik og sodavand i Knäred by, resten har vi købt med hjemmefra.

Fredag aften spiser vi lasagne og hygger i hytten og ser film fredag aften.

Lørdag står den på hygge, kano, fiskeri, sauna eller hvad man ellers har lyst til – vi får det i hvert fald megahygge.

Der er fælles morgenmad, frokost og aftensmad lørdag. Vi laver hold, så alle deltager i madlavningen og oprydningen. Hvis der er ønsker til maden eller allergener vi skal tage hensyn til, så er det vigtigt at I giver besked hurtigst muligt. Send os en mail.

Søndag spiser vi morgenmad sammen og derefter begynder vi at pakke sammen og rydder op i fællesskab.

Vi kører kl. 12 og forventer at være hjemme omkring kl. 14 igen.

For god ordens skyld, så er turen alkohol-, snus- og røgfri.

**Huskeliste:**

**Pas og sygesikringskort evt. det blå sygesikringskort**

Penge til slik og sodavand.

Lommelygte.

Linned.

Håndklæde, evt. ekstra håndklæder til saunaen.

Dyne og hovedpude/sovepose.

Tøj til årstiden og vejret.

Evt. badetøj til søen.

OBS! Pak begrænset, der er ikke meget plads i busserne.

Kærlig hilsen

Mads, Patricia og Peter, LTU

Er det noget vi skal vide og er der nogle spørgsmål inden turen: ungdomsskolen@ltk.dk

Nødtelefon +452649 7408

